

Med IPA på Ungdomstur til Norge

Søndag morgen meget tidligt i efterårsferien mødte jeg op bag Odense Banegård, sammen med 37 unge og 6 voksne skulle jeg med som leder på IPA-Ungdomstur til Troll Aktiv i det sydlige Norge.

Der var arrangeret opsamling i Odense, Vejle, Aarhus, Aalborg og Hirtshals, hvorfor bussen fra Jelling Rejser langsomt blev fyldt op med glade og forventningsfulde unge mennesker. Ved ankomst til Hirtshals blæste det meget kraftigt, hvorfor vi kunne imødegå en meget gyngende tur under sejladsen til Kristiansand. Al bagagen blev lagt i en container på forpladsen, hvorefter vi samlet kunne gå ombord på færgen fra Color Line.

Turen gik dog langt bedre end forventet – og kun ganske få mærkede en smule søsyge (på dækket lå der flere meget søsyge mennesker). I Kristiansand stod den næste bus klar til at transportere os den lille times kørsel til Troll Aktiv.

Troll Aktiv er lidt som navnet siger en Adventure Park, hvor man dels kan prøve en masse forskellige aktiviteter, men også overnatte i hytter. Samtidig er der mulighed for bospisning, hvorfor stedet er helt ideelt til en ungdomsgruppe som vores. Aktiviteterne strækker sig over alt fra Teambuilding og Stand Up Paddle til Klatrepark, Riverrafting og Laser Tag.

Mandag morgen startede vi med morgenbuffet og smøring af madpakker til frokost. Programmet stod på Teambuilding og Klatrepark. Vi blev opdelt





i 6 hold, som skulle konkurrere indbyrdes i flere discipliner: klatring/lego-bygning, brobygning og andre sjove opgaver. En af de sjoveste opgaver var, hvor vi stod på en linje og skulle sige som et dyr, og herefter placere os efter rækkefølgen på dyrets størrelse, kun ud fra dyrets lyd – en havde valgt at tænke på en skildpadder, og hvad siger den???

Selve Klatreparken bestod af 2 grønne, 1 blå, 1 mørkeblå og 1 sort bane. Alle blev i den grad udfordret på både styrke og psyke, mens man arbejdede sig gennem de lange klatrebaner. Det var fantastisk at betragte det gåpåmod og den hjælpsomhed, som alle udviste – det til trods for, at regnen stod ned i stænger hele eftermiddagen.

Næste dag stod vi op til blå himmel og klart vejr. Programmet bød på en kort vandretur langs elven Orkla, hvor vi senere skulle riverrafte. Vi delte alle op i 2 hold – 1 hold bestående af alle pigerne – og 1 hold bestående af alle drengene. Mens det ene hold vandrede afsted, skød det anden hold med Laser Tag på en bane i skoven. Det var vildt, som der blev krøbet, kravlet, skudt og råbt gennem de næste par timer, og vi fik nye titler som MVP (mest værdifulde spiller), flest gange død, flest affyret skud, og også super skytte, som i dette tilfælde blev en af pigerne, med 36 træffere i et spil.



Efter frokost skulle vi riverrafte. Vandet var iskoldt, hvorfor vi alle blev iklædt en tynd våddragt, jakke, svømmevest og hjelm. Det var med sommerfugle i maven, at vi efterfølgende kørte op langs elven til instruktion og isætning af gummibådene, der hvor elven var mest vild. Vi blev fordelt med 7-8 personer per gummibåd – alle med en guide i båden. De næste timer bød på skrig og skål, høj hvinen og grin samt iskolde gys og klaprende tænder. Jeg er helt sikker på, at det for langt hovedparten var højdepunktet på turen, hvor alle kom tilbage med brede smil og adrenalin i blodet.

Efter aftensmaden lavede vi et stort udendørs bål, hvor der blev hygget med historier, musik og grin. Afslutningen på en super hyggelig dag.

Onsdag var sidste dag med aktiviteter – og igen fik alle mulighed for at prøve grænser. Den ene halvdel skulle klippeklatre og rappelle omkring 30 meter ned af en klippe. Den anden halvdel skulle på et 3 timer vandretur op i fjeldet (de fleste vil betegne dette som at bjergbestige) – og efter frokost, blev der byttet om.

Inden klatringen fik vi alle en kort instruktion i at sikre hinanden under klatringen. Derpå fik alle mulighed for at prøve kræfter med fysik og psyke. Rigtig mange kom helt til tops på de 3 opsatte baner – og rigtig mange fik endnu et kæmpe adrenalinsus under rappelling ned over klippen. De var godt nok seje alle sammen.



OBS OBS OBS OBS OBS OBS

Læs mere om tilmeldingen til årets Norgestur

**5 dage til Norge (13-18 år)
Uge 42 - 2023**

Er du mellem 13 og 18 år, kan du i perioden fra søndag den 15. oktober til torsdag den 19. oktober 2022 tage med på udflugt til Norge, nærmere betegnet Evje.

Der vil være en masse forskellige aktiviteter, der er til de aktive. Vi skal lave en del aktiviteter i og omkring centret, Troll Aktiv, men vi planlægger også en vandretur i nærområdet. Der kan nævnes: Skydning med bue og pil, lazertag, klatring, rafting, opgaver i naturen og mange andre ting.

Der vil være plads til ca. 40-45 deltagere og ca. 6 ledere der er med til at sørge for, at I alle sammen får et rigtigt fedt ophold. Alt dette for 2995 kr. (Det er ca. halv pris af hvad sådanne tur normalt ville koste). Opsamling fra Odense og kørsel op gennem Jylland til afgangshavnen Hirtshals. Hilsen turledererne.

**Tilmelding aktivt på hjemmesiden fra 1. – 20. juli 2023
og svar inden 1. august 2023.**



Den anden halvdel gik omkring 350 højdemeter op til et udsigtsplateau med en formidabel udsigt over området. Farverne på birketræerne var skiftet ugen forinden – og de flotte gule farver brød helt fantastisk med det grønne og blå. Det var en forholdsvis hård tur, hvor jeg hørte mange bandeord og eder, som jeg ikke havde hørt før.

Igen blev der til aften tændt op og hygget omkring bålet. Det var den perfekte afslutning på nogle særdeles aktive dage, hvor alle deltagere – store som gamle - fik skubbet til grænserne for, hvad man selv tror, man er i stand til.

Torsdag morgen var der afgang kl. 0600 med bussen mod Kristiansand, idet vi skulle nå færgen mod Hirtshals kl. 0800. Hjemturen på færgen var den stik diametrale modsætning til udturen. Næsten havblik og med en fantastisk flot solopgang.

Jeg vil slutte af med at sige 1000 tak til jer alle sammen, for en forrygende hyggelig tur, med gode og spændende oplevelser, som helt sikkert har lagt grobund for gode kammeratskaber. Jeg glæder mig allerede til at se jer igen til næste år.

