



YPOS 2022

TEKST OG FOTOS Thomas Ebert og Jacob Nielsen

Sri Lanka dannede i perioden fra d. 1. september til d. 5. september i år ramme om den sjette udgave af Young Police Officers Seminar, YPOS, med det formål at skabe relationer og videns udveksling mellem politifolk under 36 år på tværs af landegrænser. Hovedtemaet for seminaret var "Countering Modern Terrorism" med underemner som radikaliseringsprocesser, forebyggelsesarbejde, efterretningsindhentning og indgriben ved iværksatte angreb.

Fra Danmark stillede vi med pb. Thomas Ebert fra Beredskabet i Esbjerg og pb. Jacob Nielsen fra Reaktionsafdelingen i København, der i fællesskab har udarbejdet nærværende artikel.

Vores forberedelser startede et par måneder i forvejen, hvor vi først og fremmest undersøgte sikkerhedssituationen i Sri Lanka, der på daværende tidspunkt var, og fortsat i nogen grad er, ramt af politisk ustabilitet og oprørske tilstande. Efter korrespondance med vores lokale IPA-repræsentanter, meningsudveksling med de øvrige deltagere, kontakt til IPA Sri Lanka og videns søgning hos Udenrigsministeriet besluttede vi at gennemføre rejsen.

Generelt var vi under hele vores ophold mandsopdækket af personale fra den Sri Lankanske livvagtstyrke, der forestod nærsikring i busserne, varetog eskorterne og bemandede en skalsikring omkring de hoteller vi var indlogeret på.

Vi rejste fra København tirsdag d. 30. august, så vi havde tid til at tilvænne os de nye rammer en enkelt dag før seminariets start. Dagen blev brugt i Colombo, hvor vi efter en fin velkomst, en styrketræning i

det lokale træningscenter og en gåtur rundt i byen, teamede op med en hollandsk kollega, så vi sammen kunne gå ud og smage på den nationale mad, øl og whisky.

Den efterfølgende dag havde vi kursister via WhatsApp i fællesskab booket en frokostaftale på Ministry of Crab med de øvrige IPA-deltagere. Så efter en fælles morgenmad og røverhistorier på tværs af bordene kunne vi sammen køre dertil og nyde en af byens bedste skaldyrsrestauranter, mens vi igen blev klogere på vores gode kolleger fra de øvrige lande.

Verdenskortet var relativt bredt repræsenteret med deltagere fra England, Holland, Tyskland, Polen, Kenya, Sydafrika, Canada, Frankrig, Spanien, Cypern, Israel og Estland. Blandt de øvrige deltagere var blandt andre efterretningsbetjente, indsatsledere, anklagere, reaktionsbetjente, teamledere og beredskabsbetjente.

Den officielle velkomst fandt sted om aftenen **d. 1. september** i en nærliggende messe for højtstående lokale politifolk. Her fik vi en forsmag på Sri Lankas kærlighed for det ceremonielle og storslåede, idet der var dækket op til gallamiddag med mange og lange velkomsttaler, politiorkester og lokale traditionelle dansere. Således fyldt op på kost, indtryk og spændende samtaler, kunne vi returnere til hotellet, før det officielle program startede **d. 2. september**.

Sent i seng, tidligt op. Fredag morgen gik starten på det faglige program. Den Sri Lankanske Special Task Force åbnede dørene på deres Training School i Katukurunda, hvor vi efter en længere velkomstce-



på Sri Lanka

remoni med traditionel trommedans og lystænding kunne indtage vores pladser i et velafkølet auditorium. Dagens første lektion omhandlede opbygningen af det Sri Lankanske Politi og den paramilitære enhed, samt nationens kapaciteter i kampen mod terror. Lektionen blev afholdt af Waruna Jayasundara, Commander of the Special Task Force. Dagens anden lektion tog afsæt i terrorangreb ved anvendelse af CBRNE-våben. Altså våben af kemisk, biologisk, radioaktiv, nuklear eller eksplosiv karakter. Særligt den sidste kategori var naturligvis veldokumenteret, og underviseren drog paralleller til det tragiske angreb på blandt andet Shangri-La Hotellet i Colombo få år forinden.

Under begge lektioner var der mulighed for erfaringsudveksling mellem landenes repræsentanter, hvorved vi fik indsigt i vores forskelle og de politiske vilkår vi hver især er underlagt i udførelsen af vores tjeneste.

Dagens sidste oplevelse var køreturen endnu længere sydpå til Beruwala, hvor vi blev indkvarteret i flotte omgivelser.

LØRDAG D. 3. SEPTEMBER

Dagen startede igen hos STF hvor vi efter en gennemgang af Sri Lankansk historie og kultur, blev overdraget til en Sri Lankansk professor fra Kings University i London, der afholdt en lektion i ekstremisme og radikaliserings. Lektionen suverænt den mest inkluderende og nysgerrige. Han lykkedes især med at inddrage de respektive landes indgreb, forskelle og erfaringer, samt at italesætte vigtigheden af forebyggelse og deradikalisering.

To dage forinden var vi under middagen af Ministeren for offentlig sikkerhed blevet inviteret til at overvære et stort show i Colombo, i anledningen af den Sri Lankanske Politistyrkes 156-års jubilæum, hvorfor vi efter endt undervisning måtte retur til Colombo med eskorte, for at indtage vores pladser få sæder bag rækken med ministre. Showet var langtrukket, meget officielt og ceremonielt, og det indebar alt fra hundeshow og eksercits til live musical. Denne ændring i programmet forekom os alle noget påfaldende, og vi følte os lidt taget som gidsler i et politisk show, så vi sank godt ned i stolene for ikke at komme alt for meget med i TV-vinklerne og på de mange fotografers billeder.



Søndag d. 4. september bød på opvisning hos Special Task Force, der ønskede at fremvise Deres kompetencer inden for rappelling, personbeskyttelse, køreteknik, skydning og gidselredning. En absolut interessant dag, hvor vi fik indblik i både de similariteter, der eksisterer mellem vores enheder, men bestemt også et indblik i en politistyrke, hvor risikovilligheden er høj, når det kommer til den anvendte mængde af personligt beskyttelsesudstyr, våbenhåndtering og taktiske løsninger. Flere elementer var absolut anvendelige og spændende at konversere med instruktørerne om, mens andre elementer bar præg af at være



mere for show end reel operativ anvendelse. Særligt bed vi negle da en STF-operatør foretog våbenskifte fra MP5 til pistol, mens vedkommende stod op på sin nu midlertidigt førerløse crosser, der kørte afsted med mindst 30 kilometer i timen - Hvornår det finder operativ anvendelse vides ikke, men isoleret set imponerende udført.

Efter opvisningerne fik vi mulighed for at vise vores egne skydeevner på faldmål, hvilket var en udmærket lejlighed til at udfordre hinanden på hastighed, præcision og træfsikkerhed. Samtidigt var der lejlighed til at tale med de deltagende operatører fra STF, der ligesom de øvrige Sri Lankanere var venlige og imødekommende. Der blev ligesom på resten af turen filmet og fotograferet i massevis, så de sjove minder kunne foreviges.

Dagens sidste punkt på programmet var en præsentation om monitoring af terrorceller, enkeltstående målpersoner og en skematisering over de persongrupper, som var bredest repræsenteret i Sri Lanka. Det internationale perspektiv bidrog vi selv med i de efterfølgende samtaler på tværs af nationerne.

Efterfølgende var der overdragelse af kursusbeviser, gruppefotos og taler. Canadiske Keith påtog sig opgaven som taler på vegne af kursisterne, og formåede med en imponerende diplomatisk evne at omgå de mange ceremonielle elementer på seminaret og fokuserede i stedet sin tale mod IPA's hovedformål: Service gennem venskab, og Keith pointerede glimrende, at venskaberne mellem nationerne blomstrede.

Efter endt undervisning og program forskød vi retur til Cinnamon Bay i det sydlige Sri Lanka, hvor vi fra poolen med udsigt over en lille bid af det indiske ocean kunne nyde solnedgangen, før vi gik i krig med den lækre lokale mad i hotellets restaurant og fødselsdagsfejring af vores spanske kollega.

Mandag d. 5. september var udflugtsdag. Vi kørte ad smukke og kuperede veje ind gennem landet til Kandy, hvor vi først aflagde visit ved et elefantbørnehjem, hvor vores trofaste guide Indi fortalte om

elefantens betydning i den nationale historie. Herefter kørte vi mod Tandens Tempel, Sri Dalada Maligawa, centralt i Kandy, som er et helligt buddhistisk tempel fra år 1595, hvor vi i bare tæer og respektfuld påklædning sugede den kulturelle oplevelse til os, før vi ude i det fri igen kunne nyde endnu et af regnsæsonens uvarslede skybrud.

Kulturelt mætte blev vi kørt vestpå til Colombo, hvor der nær Beira Søen var planlagt en flot afskedsmiddag. Særligt dejligt var det at opleve det fællesskab, der over de foregående dage var skabt i gruppen af kursister. Der blev grinet, danset, drillen og fortalt historier fra vores karrierer. På mange måder kom vi fra forskellige virkeligheder, men virket som politifolk har en evne til at samle på tværs af kulturer.

Tirsdag d. 6. september var der fra formiddagens start en vemodig runde med afsked hinanden imellem. Der blev udvekslet kontaktoplysninger og invitationer, så vi alle i fremtiden kan fortsætte med at lære af og om hinanden.

For vores vedkommende var der nogle timer til transit, hvilket vi udnyttede til at få afviklet et træningspas før de mange stillesiddende timer i fly, spiste frokost og gik en tur i den solbeskinnede hovedstad, så vi kunne få de sidste indtryk suget til os og vendt oplevelsen med hinanden.

Hjemme i Danmark onsdag morgen **d. 7. september** takkede vi af. Fulde af oplevelser, indtryk, venskaber og historier. Det faglige udbytte var til stede, men det faldt i baggrunden, når der var mindst lige så meget læring at hente hos vores udenlandske kolleger. Gennem venskab og sparring med dem, kom vi hjem klogere, glade og taknemmelige.

Vi ønsker at rette vores tak til IPA Danmark, vores lokale afdelinger i Esbjerg og København og alle de gode kolleger fra udlandet, der bidrog til en fantastisk oplevelse og et eminent sammenhold på tværs.

Vi håber, at vi i fremtiden igen får muligheden for at møde kolleger fra nær og fjern. Dét er værdiskabende.