



VENSKABSMØDE I MEJANNES-LE-CLAP, FRANKRIG

TEKST og FOTOS Kim Frøkjær

Vi var indkvarteret i en ældre "Ferielandby" og os der kom alene, havde hver en bungalow med køkken, bad/toilet, soveværelse og stue med opredning med 4 sovepladser i hvert hus. VVF Villages « Les Cigales du Gard » Mejannes-le-Clap ligger i Méjannes-le-Clap, 38 km fra Alès, og har sæsonåben udendørs swimmingpool og gratis wi-fi. Ferieboligerne har tekøkken med kedel og spiseplads, stue og eget badeværelse med gratis toiletartikler og brusere. Der er også køleskab, ovn og komfur samt kaffemaskine. Der serveres kontinental morgenmad hver morgen, og der var 3 retters menu med vand, rose- og rødvin (selvfølgelig ad libitum) både til frokost og aften.

Ifølge programmet var der ankomst/indkvartering fra kl. 1500, hvilket

var dumt, fordi baren holdet lukket mellem 1500 og 1600, og jeg var ved at dø af tørst, efter mange timer på landevejen. Jeg fik udleveret min nøgle, og da jeg havde båret kufferten ind, gik jeg en runde omkring huset. Her mødte jeg en af naboerne – en IPA'er fra Hannover. Han var kørende til stedet i sin Mercedes varebil, og havde medbragt sit eget fadølsanlæg - fordi han ikke bryder sig om det franske ø!!! (Dagens mand fyldte i øvrigt 81 år et par dage efter). Dagen var reddet, og vi holdt tørsten fra døren, indtil den officielle velkomst, hvor der blev budt på drinks, vin, øl og vand. Efter velkomsten var der middag, og dagen sluttede ved baren, hvor der blev vist fodbold på storskærm. Alle aftenarrangementer blev i øvrigt holdt ved baren – meget praktisk.



Næste formiddag var "hyggedag", hvor man kunne slappe af ved svømmebassinet – eller deltage i en af de mange aktiviteter: vandretur i området, elcyklning, ridning eller petanque. Efter frokosten kørte vi til en nærliggende drypstenshule i bjergene (La grotte Salamandre – find den på Google), hvor jeg havde meldt mig til "Abseiling", uden at vide hvad det var. Hulen eller grotten var imponerende stor og flot, og en ansat "sejlede" rundt fastspændt til undersiden af en aflang ballon under hulens loft. Efter rundvisningen, gik det op for mig, at jeg havde meldt mig til rappelling!!! Op på toppen af bjerget iklædt udstyr til formålet. Efter instruktion og fastspænding gik det først ned af en klippeskråning, så ingen problemer der. Men pludselig hang jeg i den fri luft 50 meter over grottens gulv, i en snor der ikke var tykkere

end min lillefinger. Føj hvor min mave protesterede og det var noget af et chok, men det var også en fantastisk oplevelse, og jeg vil gøre det igen, hvis jeg får tilbuddet.

Tilbage i feriebyen blev der dækket op med aperitif = øl/vin/vand og lækre franske snack specialiteter, så det blev sent før vi kom over til aftensmaden i restauranten. Efter aftensmaden var der gjort klar til Karaoke, og det viste sig, at der var fantastisk mange gode sangere i vores gruppe.

På tredjedagen kørte vi i bus til den hyggelige by Vallon Pont d'Arc, hvor der var et stort marked og der blev gjort mange gode handler, før



vi kørte videre til Le Pont d'Arc hvor vi nød de smukke bjerge, spiste vores madpakker, hyggede og badede i floden Ardeche. Vi var tilbage i feriebyen kl. 1830, og igen blev aftensmaden forsinket pga. aperitif-fen. Senere var der Pokerturning for dem med de evner og lyster.

Fjerdedagen var også sat af til en udflugt i bus. Denne gang mod Middelhavet til Le Grau Du Roi, hvorfra vi sejlede en rundtur med katamaran til Port Camargue og La Grande-Motte, før vi fordelte os i byen, hvor vi spiste frokost på en af de mange fiskerestauranter. Efter frokosten kørte vi mod den imponerende fæstningen Aigues-Mortes (Vandets Død), hvor vi tilbragte nogle timer, før vi kørte til den ventende aperitif og aftensmaden i Mejjannes.

Næstsidste dag var igen afsat til hygge og de samme aktiviteter som på andendagen, men nu kunne man også prøve yoga, skydning med "laservåben" og høre foredrag om områdets historie. Jeg fik spillet petanque og lært reglerne, og hørte et foredrag om områdets historie og herunder smagt hvid- og rødvin fremstillet som de gamle romere gjorde. Der var selvfølgelig aperitif sidst på eftermiddagen, hvorefter vi gik til den lille bys rådhus, hvor der var drinks, aftensmad og dans.

Den sidste dags formiddag gik med at sige farvel til alle de dejlige mennesker, man havde været sammen med i fem dage, og med hvem man havde delt så mange dejlige oplevelser. Inden vi kørte, fik vi en større madpakke udleveret, og jeg kunne fortsætte mit franske eventyr. Når Coronaen slipper sit tag, vil jeg prøve at besøge alle dem der inviterede, og der bliver nok at lave, for jeg fik invitationer fra både Ukraine, USA, Irland, Frankrig, Tyskland og Kuwait. Men jeg håber at se DIG i Mejjannes til sommer, så jeg ikke igen skal være den eneste dansker.

Jeg var i Sydfrankrig i 14 dage i forbindelse med arrangementet. Jeg fløj til Nice hvor jeg lejede en Folkevogn Up for 100 KR om dagen og overnattede hos All Accor hotelkæden, der har hoteller i alle prisklasser. Jeg kan især anbefale deres Adagio Access lejlighedshoteller, hvor man for en lille merpris får et større værelse samt køkken.





3. venskabsmøde i Méjannes-le-Clap

fra den 7. til den 12. september 2021

IPA Gard departement i Frankrig havde den store fornøjelse at realisere denne 3. udgave "reunion".

Efter måneders usikkerhed, først og fremmest tak til alle dem, der troede på det og tilmeldte sig.

Lige til det sidste holdt vi vores håb oppe, og vi havde ret, fordi dette internationale møde vil forblive for evigt indgraveret i vores hjerter.

48 besøgende fra USA, Danmark, Kuwait, Ukraine, Irland, Schweiz, Luxembourg, Tyskland og de fire hjørner af Frankrig gjorde turen, for ikke at nævne Gard medlemmer, der sluttede sig til os om lørdagen.

Det meget varierede program gav os mulighed for at deltage i aktiviteter som elektrisk mountainbike, ridning, vandreture, rapelling i en hule, elektrisk terrængående scooter, yoga, foredrag, pétanque, golf ...

Udflugter, besøg og vandreture tog os til Salamander-hulen, Ardche-kløfterne, Grau du Roi, Aigues Mortes osv..

Et af ugens højdepunkter var de venskaber og møder, der blev skabt i løbet af ugen. Vi var i vores egen boble, langt fra hverdagens bekymringer og atmosfæren var fremragende: en rigtig osmose.

Den sidste aften blev præget af en hyldest til ofrene for angrebene den 11. september. Tre amerikanske politibetjente var til stede, hvilket gjorde øjeblikket endnu mere magtfuldt.

John fra New York sagde at han ikke alene havde deltaget i et venskabsmøde, men også i et broderligt møde.

Tak til alle vores partnere for deres hjælp: Société Générale BFM, departementsrådet, byen Nîmes, TEGO, Haribo, GMF samt MGP, der deltog i dagen på lørdag. En særlig omtale til M Bassier, borgmester i Méjannes og kommunen, der støttede vores projekt fra den første dag.

Endelig vil vi også gerne takke Thierry, vores nationale præsident, samt medlemmer af BN, Roland, Yves og Jean Luc, der kom og støttede os under vores forberedelser, uden at glemme alle de frivillige, der gjorde dette møde til en succes: Betty, Anne Marie, Christophe, Philippe, Isa, Cyril...

En stor tak til Corinne og alle hendes hold på VVF uden hvem denne uge ikke ville have været den samme.

**Vi ses næste år for 4th venskabsmøde.
Servo per amikeco.**

Gard-departementskontoret,
IPA France.

