

Trætte og glade venter vi på bussen efter en dag i Legoland.



# IPA UNGDOMSTUR TIL IPA CENTER ESBJERG

d. 7.-13. juli 2019

Igen i år dannede IPA Center Esbjerg en fantastisk ramme for årets "børne-tur".



Udforskning af bunkeranlæg i Hjeriting.



Spændte børn den først dag.

Ligesom tidligere år, var der fælles transport med DSB for børnene fra Østdanmark, planlagt og eksekveret af vores Transport Lima Kaare. Der var ikke så mange der benyttede sig af den mulighed i år, så vi var 3 voksne om 7 børn, så det gik rigtig nemt.

Togturen blev brugt på kortspil og hygge, samt et ihærdig forsøg på at nå at indtage alt det kage og slik, som forældrene havde sendt med – mange tak.

Søndag eftermiddag i IPA huset gik med at modtage alle børnene, og få snakket lidt med de øvrige forældre og turledere. Børnene blev fordelt ud på deres værelser og snakken gik hurtigt på kryds og tværs, både blandt gengangere og førstegangsdeltagere. Det tegnede godt fra starten og vi blev ikke skuffede.

Mandag stod på aktiviteter i og omkring huset, for at vi alle kunne komme godt i gang med ugen, lære huset og hinanden at kende. Efter flaghejsning og morgensang, blev der spillet bold, fanget krabber og der var også den faste ekspedition til bunkerne på stranden.

Tirsdag var badelandsdag, og efter den obligatoriske morgensang, hvor nogle af drengene imponerede ved at have lært sig tredje vers af "I østen stiger solen op", tog vi afsted. Det var en rigtig god dag med vandaktiviteter, og både børn og voksne var godt brugte, da vi kom tilbage til huset. Det var også Silkes fødselsdag, så der var selvfølgelig friskbagte boller.

Onsdag skulle vi tidligt op, for vi skulle nå bussen til Legoland. Det var en flot solrig dag, og det kunne også godt mærkes på besøgstatlet. Vi lavede en fast base i parken, hvor der hele tiden var mindst én voksen, og så kunne ungerne lægge deres tasker og madpakker der. De kom så løbende forbi basen og tankede op med mad, kiks og juice, så blodsukkeret kunne blive holdt ved lige.

En stille bustur tilbage til Esbjerg, hvor vi akkurat nåede bybussen ud til Hjerting, og så var der pasta og kødsauce på menuen. Det var tiltrængt!

Dagen blev sluttet af med bål og skumfiduser.

Den årlige shoppedag i Esbjerg var placeret om torsdagen. Desværre viste vejret sig fra sin "vestjyske" side, så i stedet for at placere os på Torvet, var KST denne gang flyttet til et indendørs indkøbscenter. Men der blev stadig købt slik, hårfarve og tøj til den store guldmedalje.

Der blev også tid til en tur i biografen, hvor vi så "Kæledyrenes hemmelige liv 2". Biografen var med flysæder der var brede og som kunne lægges ned, og var forsynet med fodskammel også. Jeg har måske lige glippet et par minutter af filmen... zzzz.

Fredag var også hyggedag i og omkring huset. Der blev gået ture, og pakket sammen på bagagen. Festudvalget brugte det meste af dagen på at gøre klar til aftenens fest, som blev et kæmpe hit.

De havde pyntet salen rigtig flot op, og de havde lagt et meget flot og stort arbejde i det. Stor ros til de store for deres indsats.

Lørdag var pakning, oprydning og afsked, samt selvfølgelig skrive navn på t-shirts dag.

Det var en rigtig hyggelig uge igen i år, og alle turledere var meget imponeret over børnene i år. De opførte sig virkelig pænt alle sammen, og det var ikke mange gange at vi som voksne måtte gå ind og få styr på situationen. Det skal de også have stor ros for.

Vi takker mange gange for en god uge, og vi håber på at se ligeså mange glade børn i uge 28/2020.

**På turledernes vegne**  
**Peter Skriver Larsen, Kreds 7**



Det er vigtigt med det rette udstyr, når man hakker løg.



Spisetid.



Klar til fest.



7 – Den obligatoriske runde med navneskrivning på T-shirts.