

IPA UNGDOMSTUR



ISLAND 2019



ISLAND - tæt på naturen, nordlys, vandfald og gejsere

AF Hanne Østergaard

Dag 1 søndag. Vi mødtes i Københavns Lufthavn søndag formiddag og det var en flok spændte turledere og unge mennesker der mødtes. Det var første gang IPA afholdt ungdomstur til Island, så alt var nyt for os, og som noget nyt havde vi en deltager med fra Grønland. Vi fik tjekket ind og brugte lidt tid i lufthavnen på at spise frokost og lære navnene på hinanden. Vi ankom med fly til Keflavik i regn og rusk og vores fordomme om vejret på Island blev indfriet, men det klarede heldigvis op til aften. Vi fik os installeret på vores hostel i Reykjavik og fik dejlig aftensmad med dessert. Senere gik vi en tur i nærområdet.

Dag 2 mandag. Vi startede dagen med at gå fra vores hostel kl. 0800 til museet Perlan i Reykjavik. Her ventede der en stor oplevelse med både udstilling om Island, film om nordlys og et besøg i en ishule. Turen gik herefter ned til centrum i Reykjavik, hvor vi gik til

Hallgrímskirken og fik set den indefra. Resten af eftermiddagen gik med at se byen og dens caféer og butikker. Vi gik hele vejen hjem til vores hostel og til aften ventede der kylling med pommes og doughnuts. Det Islandske A landshold spillede EM kvalifikationskamp mod Andorra og da stadion lå i vores baghave gik de fleste med på stadion og så kampen. Island vandt 2-0. Resten af de unge der blev hjemme, hvor de hyggede med kort- og puslespil.

Dag 3 tirsdag. Vi var på The Golden Cirkel tour hele dagen. Vi blev hentet i bus ved vores hostel og kørte en times tid gennem det meget smukke landskab til Nationalparken Þingvellir. Her mødes den Nordamerikanske og den Europæiske tektoniske plade. Det skaber et særpræget landskab. Herefter kørte vi videre til Gullfoss. Et stort vandfald i den smukke natur. Vi fik spist vores medbragte frokost samme sted. Turen gik derefter til området i Geysir-nationalparken



som er geotermisk aktivt, som f.eks. geyseren "Strokkur" der er i udbrud hvert femte minut med en 20 m høj vandsøjle. Vi fik vandret lidt rundt i området, som bød på en flot udsigtspost over stedet. Det var en flok trætte børn og voksne der satte sig i bussen hjemad. Forud ventede 2 timers kørsel og vi blev beriget med historier fra den Islandske kultur fra vores guide mens vi kørte gennem bjergrige landskaber fyldt med får og heste. Aftensmaden bestod af fiskefrikadeller med brun sovs og kartofler og is til dessert.

Dag 4 onsdag. En af vores deltagere Ann Sophie fyldte 15 år og vi fik sunget fødselsdagssang for hende og givet hende en fødselsdagsgave. Vi startede dagen med at gå i den lokale og nærliggende svømmehal (5 min. væk fra vores hostel). Den bød på flere meget varme bassiner, vandruksjebane, flere hot tubs fra 38 til 44 grader varmt vand samt et kold bassin 5-8 grader. Det var et kæmpe hit og vi var i det varme vand hele formiddagen. Eftermiddagen blev tilbragt med endnu en gåtur i Reykjavik by og vi sluttede af med et besøg på politistationen. Her fik vi set udstyr og biler samt motorcykler. Vi fik også en snak med de lokale betjente og hørte om den kriminalitet der er på Island. Vi fik også set og hilst på de Islandske Viking Swat som svarer til AKS i DK. Der blev udvekslet gaver fra IPA Danmark og IPA Grønland til IPA Island. Til aften fik vi lasagne og salat. Svømmehallen var så stort et hit, at den bød på et genbesøg om aftenen.

Dag 5 torsdag. Dagen stod i Den Blå Lagunes tegn. Vi blev hentet kl. 9

ved vores hostel og kørt til Den Blå Lagune. Det var en fantastisk morgen med fuld sol, 5 grader og vindstille. I lagunen mødte der os det mest fantastiske syn. Helt mælkehvidt vand der var 38 grader varmt beliggende midt i et vulkanlignende landskab. Vi gik rundt i lagunen og nød varmen fra vandet og fik kølet os ned med en drik fra baren som lå midt i lagunen. Vi var flere som benyttede sig af tilbuddet om at få en Silica Mud Mask, som vi smurte i hovedet og lod tørre mens vi svømmede lidt rundt i lagunen. Der var flere af os, som følte os mange år yngre da vi gik ud fra lagunen. Resten af dagen blev brugt på gåtur til Reykjavik og afslapning ved vores hostel. Vores aftensmad var pizza og vi fik doughnuts til dessert. Da vi skulle tidligt op næste dag var der flere af de unge, der ikke gik i seng og nogen var endda så heldige, at de fik set nordlys over Reykjavik.

Dag 6 fredag. Vi stod op kl. 03 og fik lidt morgenmad inden vi kørte til lufthavnen. Vi fik at vide at vores fly var forsinket en time, men vi brugte tiden på at shoppe og få lidt tidlig frokost i lufthavnen. Det var en dejlig tur og vi havde nogle skønne unge mennesker med. Det var vores første tur til Island så alt var nyt og vi fik god feedback fra vores deltagere på hvad der var godt og hvad vi skal ændre på. Vi er sikre på, at der kom nogle trætte men glade unge mennesker hjem til Danmark, fyldt med nye indtryk og oplevelser og flere som havde knyttet nye venskaber. På vegne af Mette, Johni og Thomas vil jeg sige tak for lån af jeres fantastiske børn og vi håber at de alle have en god tur til Island.